

# De GESCHIEDENIS van de WERELD

TEKST VAN J. SCHOONJANS

TEKENINGEN VAN L. EN F. FUNCKEN

## GLORIE IS VERGANKELIJK

**D**E gierige Lodewijk XI had van Frankrijk een groot, rijk en machtig land gemaakt. Zijn opvolgers konden het zich veroorloven over de grenzen te blikken en te dromen van veroveringen. Zij waren ook rijk genoeg om in prachtige kastelen te wonen en zich te omringen met al de luxe van de Renaissance. De kastelen van de Loire zijn sprookjesachtig schoon.

### 1. - DE KASTELEN VAN DE LOIRE

**H**ET sombere Louvre, waar de koningen van Frankrijk tot nog toe hadden geleefd, werd vervangen door een prachtig paleis gebouwd door Pierre Lescot, die ook de architect van het kasteel van Fontainebleau was. De burchten verdwenen en maakten plaats voor fraaie paleizen, de mooisten waren beslist die van de Loirevallei: Chenonceaux, Blois, Chambord, Azay-le-Rideau, Amboise. Het is daar dat de koningen van Frankrijk bij voorkeur verbleven. Beginnen we met Karel VIII.

### 2. - KAREL VIII

**B**IJ de dood van zijn vader Lodewijk XI was Karel VIII dertien jaar. Hij regeerde eerst onder het regentschap van zijn oudste zuster, de intelligente Anne de Beaujeu. Karel was lelijk, hij had een lange neus en een starre blik. Hij droomde graag van stoutmoedige ridders. Zijn vader was er niet in geslaagd hem uit te huwelijken aan Maria van Bourgondië en daarom koos hij de dochter van deze laatste als bruid voor zijn zoon. Dat was Margaretha van Oostenrijk, nauwelijks twee jaar oud. Maar Anne de Beaujeu stuurde de kleine koningin naar België terug en dwong haar broer tot een huwelijk dat meer voordelen opleverde, met Anna van Bretagne.

### 3. - HIJ DROOMDE...

**K**AREL VIII droomde van veroveringen en rijke buit en hij besloot het koninkrijk Napels te onderwerpen. Hij marsjeerde door Italië, deed een triomfantelijke intrede te Napels en gaf grootse feesten. Maar de glorie duurde niet lang. In Italië kwam er een coalitie tegen hem tot stand en de Franse troepen werden verjaagd. Hij stierf in 1498 in het kasteel van Amboise, terwijl hij van een trap rolde.

### 4. - LODEWIJK XII

**K**AREL VIII werd opgevolgd door zijn kozijn Lodewijk van Orleans. Hij was zes en dertig jaar, ernstig, spaarzaam, eenvoudig en goed. Hij hield van de armen en werd de vader van het volk genoemd. Hij huwde Anna, de weduwe van zijn voorvader, en wist aldus het hertogdom Bretagne te behouden. Ook liet hij er zich toe verleiden Italië te veroveren. Hij wou niet alleen Napels, maar ook het hertogdom Milaan. Hij was nl. een afstammeling van de Visconti, hertogen van Milaan. Hij beschikte over uitstekende generaals, Bayard en Gaston de Foix, beiden ridders zonder blaam noch vrees.

### 5. - VERGANKELIJKE OVERWINNINGEN...

**B**AYARD was de held van de oorlog tegen Napels, hij verdedigde de brug over de Garigliano alleen tegen tweehonderd Spanjaarden, maar Napels ging voor Frankrijk toch verloren. Gaston de Foix was de held van de oorlog tegen Milaan. Hij versloeg de Venetianen te Agnadel, maar werd gedood te Ravenna in 1512. Hij had niet minder dan achttien verwondingen opgelopen. Lodewijk XII stierf drie jaar later.

(Wordt voortgezet.)